



***Kapoenen  
in de***

**JUNGLE**

# Jullie nieuwe leiding!

Raawchhh!!! Deze tijger is er niet 1 om zonder dikke jagershandschoenen aan te pakken. Mijn naam is Piet en al 19 lange junglejaren leef ik in dit aards paradijs. Ik hou ervan om samen met mijn dierenvrienden te jagen op verse kippetjes in de Jungle! Gebraden en overgoten met een saus van Junglebessen is hoe ik hen het liefst eet. 😊 Mijn lievelingsactiviteit is samen met mijn beestige vrienden ravotten doorheen de bamboe en lianen van het prachtige Waasmunster. Dit jaar geef ik mijn 2de jaar tijger-opleiding aan de enthousiaste kapoenen en zet ik mijn kinesist opleiding verder om de dieren van de Jungle te helpen. Mijn motto: Als de lat te hoog ligt, kun je er altijd nog onderdoor lopen!



Grrrrrrr!!! Cedric hier!! Dit luipaard is allesbehalve een lui paard...

Al 18 jaar beweegt dit snelle dier zich over de gronden van Waasmunster op zoek naar versnaperingen. Zijn favoriete gerecht? Kapoe... of nee laat maar kon ik beter niet zeggen. Tijdens tropische dagen hou ik elke dag een siësta, tijdens minder tropische dagen ook. Oja en in de winter neem ik ook nog een winterslaap. Ik word precies terug een beetje moe... Ik eet uhum spreek jullie later! Mijn motto: Altijd eten voor het slapen gaan.



Mijn naam is Cezanne en ik lijk misschien wel een gewoon nijlpaard, maar eigenlijk ben ik een dwergnijlpaard van 1,5m groot.. Dwergnijlpaarden worden wel 45 jaar oud, dus met mijn 17 jaar, ben ik het jongste nijlpaard van Waasmunster. Je kan me vaak vinden in de Durme, waar ik graag zwem en ronddobber. Wij nijlpaarden maken onze eigen zonnecrème van zweet, dus mij zal je nooit verbrand zien. Daarom is ons motto: zweet maar lekker goed, zo heb je geen last van die zonnegloed!





“Grom grom” ik ben Romanie de beer, na mijn 2 maanden zomerslaap kom ik eens naar buiten om met jullie kennis te maken. Ik ben leef al 18 jaar in de jungle. Een beer kan wel 30 jaar oud worden, dus dat geeft mij nog heel veel jaren om elke dag spelletjes te spelen!

Ik ben een groepsdier en daarom heb ik graag veel dieren en kapoenen rondom mij! Ik sta bekend als de zoetebek van de jungle en kan wel 15 potten honing eten per dag! Ik daag jullie uit om er meer als mij op te eten 😊 Ik zwem heel graag, je kan me dus altijd vinden in de vijver van jungle blauwendael! Mijn motto: Liever te dik in de kist dan een pot honing gemist!

Hola Amigos Emma hier ik ben de snelste Orang-Oetan van de hele jungle!!! Van hiernaar daar slingeren en van daarnaar hier dat is wat ik de hele dag doe!! Stil zitten is dus niets voormij geeft mij maar een wedstrijdje hink- stap- liaan slingeren. Al 19 jaar ga ik dus al slingerend door het leven. De normale orang-Oetans eten fruiten en insecten maar das snieks voormij geef mij maar een goeie portie spaghetti en liefst eet ik zonder mijn handen!!! Mijn levensmoto is als het gras bij de buren groener is, zal het wel kunstgras zijn!!!



Ik ben Kato de zebra. Mij zal je altijd herkennen aan mijn uniek strepenpatroon. Dit strepenpatroon dient ook als bescherming tegen de leeuwen. Ze worden namelijk duizelig door mijn prachtig patroon. Wanneer de leeuwen toch dicht in mijn buurt komen, kan ik heel snel weglopen met mijn lange poten. Ik leef al 18 jaar in dezelfde kudde die ik nooit zal verlaten buiten op zaterdag wanneer ik met mijn vrienden naar de scouts ga. Levensmotto: Sta altijd op uw strepen!



Halloooooow allercoolste kapoenen, mijn naam is Olivier de Toekan. Met mijn grote zwarte veren en brede snavel behoor ik tot de allergrootste toekans van de hele wereld. Mij kun je altijd vinden in de allerhoogste bomen van de jungle. Ik ben een echte boomliefhebber, mijn favoriete bezigheid is namelijk boomspotten. Ik hou ervan om samen met mijn mede-toekans door het bos te fladderen op zoek naar vruchten en insecten. Ik ben namelijk de beste in het zoeken naar 10 verschillende insectensoorten of bladsoorten. Dit is iets wat de kapoenen graag doen! Ik kijk heel hard uit naar het nieuwe jaar met de andere jungle dieren in het subtropische regenwoud! Ik vlieg door het leven met een zelf uitgevonden levensmotto: Alles kan, theekan koffiekkan maar ook Toekan :))

OE OE A A Deze gorilla is het sterkste en grootste dier van de jungle en mijn naam is Jean. Al 17 jaar slinger ik door de bomen van Waasmunster. Mijn favoriete activiteit is dan ook racen in de bomen met mijn mede-apen. Ik daag jullie uit om van mij te winnen. Mijn lievelingseten is natuurlijk een grote tros bananen. (PS: in een bananenkostuum naar de scouts komen is dus geen aanrader 😊) Ik kijk er enorm hard naar uit om mijn eerste jaar als leiding met jullie te starten in de jungle! Levensmotto: In een groep ben ik liever de zotte aap, dan het zwarte schaap...



Hallo liefste kwaaaakpoentjes, mijn naam is Iris de tropische kikker. Mij kan je zowat overal vinden in Waasmunster. Op een warme zomerdag verkoel ik mij in de vijvers van het park. Op een mooie herfstdag, speel ik graag een bosspel op de vaag. En als ik zin heb in een modderbadje ga ik naar de Durme. Dit doe ik al 18 jaar lang. Ik ben misschien niet de grootste van de jungle maar met mijn dodelijk gif versla ik al mijn vijanden en bescherm ik mijn vrienden. Mijn levensmotto: Ook al is het leven soms zuur, je hebt nog steeds het beekje naast de frituur.

# De vergaderingen!

10/09 13u-17u

## Startdag:

Vandaag gaat het nieuwe scoutsjaar van start. Dit is de dag waarbij jullie de nieuwe leiding en kapoenen gaan leren kennen. SPANNEND!! Trek alvast jullie scouts uniform aan en vergeet jullie goed humeur niet!

17/09 14u-17u

## Vriendjesvergadering:

Vandaag is de dag dat je met je vrienden of vriendinnen naar de scouts mag komen. We gaan dan samen superleuke scoutsspelletjes spelen!!

**Dus neem allemaal een vriend of vriendinnetje mee naar de scouts.**

24/09 14u-17u

Bosspel:

Vandaag gaan we opstap in de Jungle.  
Maar PAS OP!! De jungle zit vol gevaren! Je kan verdwalen, er zijn veel wilde dieren en enge geluiden.  
Zijn jullie dapper genoeg om samen op ontdekking te gaan in de Jungle?

1/10 14u-17u

Themaspel:

Trek jullie mooiste, gevaarlijkste of coolste pak aan en **kom verkleed** als jullie favoriete jungledier!! Dan spelen we het SUPER MEGA COOLE junglespel!!!

8/10 14u-17u

Vuilmaakvergadering:

**Trek vandaag kleren aan die SUPER vuil mogen worden.** Vandaag vertoeven we ons in de aller aller vuilste moerrassen van de Jungle. Daar houden we een wedstrijdje om ter vuilste worden!!

15/10

Geen vergadering (leidingsweekend):

Vandaag is het stil in de jungle!! De leiding trek er zelf even op uit!! Maar veel tijd om te jammeren is er niet want volgende week staan we terug paraat!!

A vibrant, painterly illustration of a jungle scene. In the center, two colorful parrots (one red and blue, the other red and green) are perched on a branch. The background is filled with lush green foliage, including large banana leaves and various tropical plants. In the foreground, there are more plants and a blue butterfly. The overall atmosphere is bright and lively.

22/10 14u-17u

Ladderspel:

We gaan vandaag beslissen welke kapoen het slimste, dapperste en snelste is!! Die zal gekroond worden tot koning van de Jungle!!

29/10 14u-17u

Verrassingsvergadering:

We gaan nog niets verklappen!! Maar vandaag gaan we iets MEGA leuk doen. Zijn jullie ook nieuwsgierig?



# Nuttige info en belangrijke data

## **GSM- nummers leiding:**

Piet:	0470 40 32 56
Olivier:	0477 59 22 04
Emma :	0474 67 61 49
Iris :	0468 30 18 36
Kato :	0474 81 70 91
Romanie :	0460 94 96 16
Cezanne :	0478 58 00 60
Jean :	0468 28 07 94
Cedric:	0468 20 22 84

## **Nuttige info:**

10 sept: Startdag + woeling

17 sept: Infoavond

22 okt: Spaghettiaavond

4-5 nov: Eerste weekend (verder info volgt nog)

